



TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING



Överst fr v:

Björn Hamilton (Clas 4), Rutger Carlheim Gyllenskiöld (Clas 4), Calle Bolinder (Clas 3), Tove von Bernburg (Clas 4), Martin Hübinette (Clas 5), Reino Lidforss (Clas 4).

Näst överst:

Ylva Broms (Clas 5), Solveig Pauli (Knut 3), Christina Hamilton (Clas 4), Lenore Carlheim Gyllenskiöld (Clas 4), Carina Hamilton (Clas 4), Jacqueline Broms (Clas 5), Annika Pauli (Georg 4), Krister Pauli (Georg 4), Margaretha Broms (Clas 4), Metta Pauli Hübinette (Clas 4), Joakim Pauli (Knut 4).

Nedersta raden:

Hanna Pauli (Georg 5), Christine Pauli (Georg 4) med Linn Pauli (Georg 5), Leonard Pauli (Georg 5), Kristin Pauli (Georg 5), Maja A Pauli (Georg 3), Lars Broms (Clas 4), Stellan Pauli (Georg 3), Johan Pauli (Clas 4), Tom Pauli (Albert 3), Charlotte Pauli (Albert 3), Karoline Pauli (Georg 5), Jörgen Pauli (Georg 4)

En solig släktträff på

BULLANDÖ

Under Släktmöte 2 i maj 2001 uttryckte flertalet deltagare en önskan om att också ha enklare och mer opretentiösa sammankomster mellan de ordinarie släktmötena med främsta syfte att umgås och lära känna varandra närmare. Margaretha och Lars Broms förklarade då generöst att de var villiga att ställa Bullandö Gård till förfogande för en sådan sammankomst. En strålande vacker vårmorgon lördagen den 24 maj 2002 samlades ett trettiotal släktingar vid Slussen för att därifrån med bil ta sig till Bullandö.

På vägen dit gjorde bilkolonnen en avstickare genom Storängen för att bese Mikael Paulis (Georg 4) konstnärliga utsmyckning av daghemmet "2:an" intill Nacka Forum i form av en jättetvåa på taket, samt förbi den villa, som Georg och Hanna Pauli byggde år 1905.

Ute på Bullandö togs vi emot av Lars och Margaretha Broms med kaffe till vilket Lars berättade om det gamla huset, som Åke Pauli tidigare ägde. Byggnaden är ritad av den kände

arkitekten Carl Westman och anses vara ett av hans främsta villaobjekt. Vi fick också se den gästbok som användes under hela den tid Åke var Bullandös herre.

Åkes yngsta dotter Ulva skulle berättat hur hon mindes somrarna på Bullandö. Tyvärr kunde hon själv inte närvara. I stället läste Stellan upp hennes kåseri, som återges på sista sidan i detta brev. Framför trappan ner mot bryggan informerade Stellan om en del föreningsangelägenheter, bl.a. att enligt önskemål nästa ordinarie släktmöte skall hållas tidigt på hösten 2004. Styrelsen har planer på att förlägga mötet till kammarejunkare Otto Göran Paulis tidigare domäner nere i Kisa.

Efter rundvandring och trivsam samvaro i det vackra hemmet tog vi oss ner till den närliggande marinan som familjen Broms driver - en imponerande anläggning med stor kapacitet. Restaurangen har förnämligt kök, och efter den superba långlunchen var det dags för avfärd mot huvudstaden igen. Släktträffen var till ända för denna gång

Ordförandeord

Kära phränder!

Detta skulle ha varit ett nyårsbrev så jag får väl tänja litet på tidsbegreppen när jag tillönskar er alla ett lyckosamt år 2004. I år är det inte blott skottår, det är också år för adelsmöte som nu har börjat. Jag berättar om det på annan plats i brevet. För oss i vår förening gäller även att vi i år skall samlas till ordinarie släktnöte. Styrelsen planerar att förlägga mötet till Kisa någon gång i september om allt klaffar. Den 15 maj kommer styrelsen att göra en visit nere i Kisa för att rekognosera hur släktnötet skulle kunna organiseras. Vilket veckoskifte i september som kommer att väljas kan jag tyvärr inte säga nu men senast efter den 5 juni, då adelsmötet slutar, ger vi besked. Preliminärboka veckändorna 11/12 och 18/19 september.

Under tiden fortsätter vårt internarbete. Redan i höstas fick jag Riddarhusets förtroende att se över stamtavlorna, som till skillnad från adelskalendern innehåller var och ens antecedentia. Riddarhuset gör

för närvarande en egen översyn men denna avser endast formateringen och inte sakförhållandena. För kompletteringar behöver jag er allas hjälp. Arbetet med matrikeln pågår även men är just nu inte ett prioriterat ärende. Men även där behövs kompletteringar.

När det gäller PAULI BREV har jag hittills gjort dessa i min dator. Jag försöker att ta med sådant som jag tror intresserar släkten men säkerligen finns det mycket som ni går och bär på som vore värt att sprida och jag ber er därför att komma med förslag till egna inlägg eller önskemål och tips för innehållet i övrigt. Kanske finns det någon som skulle tycka det vore roligt att vara redaktör – åtminstone för en tidsbestämd period. Det skulle vara till stor hjälp just nu då arbetet med stamtavlorna tar en avsevärd tid. Hör gärna av er till mig så kan jag ge mer information vad denna roliga syssla innebär.

Er ordförande *Stellan*



2004 års adelsmöte

Den 21 februari öppnades adelsmötet enligt traditionsbundna regler. Tyvärr var Fredrik, vår huvudman, förhindrad att närvara och hade givit mig fullmakt att representera ätten och rätten att ta ut pollett. Utdelande av pollett är en röstlängdskontroll och tillgår så att upprop sker för de olika ätterna och man går fram till direktionens ordföranden och tilldelas då polletten (en ca 5 cm blå kokard), som ger bäraren rätt att delta i förhandlingarna med en röst. Efter utdelningen öppnas adelsmötet med deltagarna stående av den främste närvarande ledamoten, i detta fall greve Johan Lewenhaupt. Därefter följer val av de ledamöter som skall leda adelsmötet: en ordförande, som blev Carl Cederschiöld, tidigare borgarråd, tre delegerade samt sexton ledamöter i Riddarhusutskottet, som är de som skall granska direktionens verksamhet under de tre gångna åren och behandla och bereda de motioner som inlämnas av ledamöterna inför adelsmötets beslut vid slutsammanträdet den 5 juni i år.

Sedan det slutna valet avslutades efter rösträkning fortsatte mötet med inlämning av motioner. Jag hade intresserat ett tiotal ätter att tillsammans med oss motionera

dels om möjligheten för Riddarhuset att ge släktföreningarna ekonomiska bidrag för verksamheten,

dels om att Riddarhuset skall samla intresserade släktföreningar till ett genealogiskt seminarium för att släktföreningarna skall kunna medverka vid en översyn av stamtavlornas sakinnehåll.

Motionerna in extenso kan ni läsa här intill. Jag hade informerat Riddarhussekreteraren Henrik von Vegesack och riddarhusgenealogen Per Nordenvall i förväg och båda förslagen hade rönt positivt respons. Seminariet kommer efter allt att döma kunna bli verklighet redan i september vilket kan kollidera med vårt släktnöte.

Vid den efterföljande mycket trivsamma middagen hade jag turen att få sitta bredvid riddarhussekreteraren – en kontakt som jag tror kommer att vara värdefull för kommande samarbete. Nu ser vi framåt mot slutsammanträdet i juni.

Till Ridderskapet och Adeln

Motion avs. bidrag till släktföreningarna

Förslag

För att i någon mån täcka kostnaderna för släktföreningarnas verksamhet föreslår vi att Riddarhuset ger föreningarna ekonomiska bidrag.

Bakgrund

För närvarande finns drygt 100 släktföreningar inom adeln. Ändamålet med föreningarna framgår av Riddarhusets rekommendation:

Släktföreningen har till ändamål: att verka för sammanhållning inom släkten, att tillvarata gemensamma släktintressen, att utföra forskning i släktens historia samt att föra släktregister.

(Normalstadgar för släktförening enl. Genealogiska föreningen § 1)

Inom ramen för denna skrivning anordnar föreningarna släktnöten ofta med varierande program som har anknytning till släkten och på olika orter av samma skäl. Någon form av regelbundna medlemsblad ges ut med information av gemensamt släktintresse. Många föreningar har egna hemsidor på Internet och gemensamt domännamn för E-post. Grundforskning i släktens historia och komplettering utöver vad som finns att hämta hos Riddarhuset förekommer i mindre och större omfattning. Släktregister förekommer allmänt men även aktuella föreningsmatriklar med eller utan foton finns. Handlingsprogrammen för denna verksamhet är omfattande och arbetskrävande. Allt utförs på frivillig grund.

Det arbete som enskilda medlemmar lägger ner kommer alla släktmedlemmarna till del och föreningarna är naturligtvis av stort socialt värde för släkten. Även för Riddarhuset är föreningarna en resurs som dock inte till fullo utnyttjas. I en särskild mot-

tion framhålles den roll släktföreningarna skulle kunna spela bland annat för komplettering av stamtavlorna.

Trots att det läggs ner mycket arbete utan ersättning innebär drivande av föreningen kostnader. Sådana kostnader som tidigare tycktes små, exempelvis för porto, har stigit till betungande utgifter och om medlemsavgifterna skall vara rimliga räcker de tyvärr inte till för att förverkliga hela handlingsprogrammet.

Vårt **förslag** är därför att Riddarhuset stöder släktföreningarna med ekonomiska bidrag till föreningsverksamheten.

Stockholm 2004-02-21

För ätterna genom

Falkenberg af Trystorp F 255		Henrik Falkenberg
Hermelin F 272		Gustaf Hermelin
von Hofsten A 1794		Jonas von Hofsten
Härleman A 1927		Christian Härleman
von Krusenstierna A 460		Philip von Krusenstierna
Kuylenstierna A 1304		Jan Kuylenstierna
Pauli A 96		Stellan Pauli
von Platen F 313		Carl Eric von Platen
Ribbing A 15		Per Ribbing
von Walden A 1708		Jahn von Walden

Kommentar:

Alla de här ätterepresentanterna var ense med mig om att Riddarhuset åtminstone rent principiellt skulle ges möjlighet att ge bidrag. Den möjligheten föreligger inte idag. Hur bidraget skall utformas och vem som skulle kunna få sådant, det är en annan historia.

Den skarpsynte ser att Gustaf Hermelin inte skrivit under denna motion om bidrag med motivationen att han har sådan aversion mot ordet "bidrag" och ville byta ut ordet mot "ersättning". Nu är det så att bidrag är skattefritt men inte ersättning vilket är en finess i sammanhanget. Motionen om genealogseminariet har dock alla undertecknat.

Forts. från föregående sida

Till Ridderskapet och Adeln

Motion avs. genealogseminarium för släktföreningarna inom adeln

Förslag

Vi föreslår att Riddarhuset samlar intresserade släktföreningar till ett genealogiskt seminarium med inriktning på översyn av sakinnehållet i stamtavlorna.

Bakgrund

Släktföreningarna inom adeln är en resurs som idag inte till fullo utnyttjas av Riddarhuset. Som exempel kan nämnas att de bearbetningar av stamtavlorna som pågått sedan föregående adelsmöte, endast omfattar den typografiska strukturen men inte sakinnehållet. Släktföreningens kunskaper om släktens historia och personkänedom inom den egna släkten skulle kunna utnyttjas för att även sakinnehållet skulle kunna granskas och kompletteras. Då det ligger i släktföreningarnas intresse att få de egna stamtavlorna korrekta, kan en medverkan från föreningarnas sida i den delen av översynen erhållas utan kostnad för Riddarhuset.

Ett genealogiskt seminarium på Riddarhuset skulle vara värdefullt. Utom en genomgång av hur en sådan granskning skulle genomföras, vilka uppgifter som är relevanta som kompletteringar etc. skulle sammankomsten vara av värde för släktföreningarna för utbyte av erfarenheter från de enskilda föreningarnas verksamheter.

Stockholm 2004-02-21

Undertecknat av samtliga ätter.

Stamtavlorna

Som redan nämnts har Stellan fått Riddarhusets förtroende att se över stamtavlorna, icke att förväxlas med adelskalendern, som bara ger upplysning om de aktuella förhållandena för nu levande personer.

Från början var tavlorna handskrivna. Mellan 1925 och 1936 gav Gustaf Elgenstierna ut sin "Den introducerade svenska adelns ättartavlor" i sju band. Det är dessa som Riddarhuset lät skanna och digitalisera 1999. Bokens formatet har behållits vilket på ett A4-ark ger 4 cm marginaler i alla riktningar och enligt vår mening inte särskilt datoranpassat. Elgenstiernas utgåva är tyvärr behäftat med rätt många fel. Därför fanns det all anledning att se över innehållet och vid förra adelsmötet gavs direktionen mandat att med tillfällig kraft göra en översyn. Det arbete som nu görs är dock av naturliga skäl begränsat till att endast gälla den strukturella och formella formen. Det är där vi släktföreningar kommer in i bilden. Vi har bättre förutsättningar att granska sakinnehållet och komplettera med uppgifter för personer i modern tid.

För detta arbete som vi redan satt igång med behövs hjälp från alla i släkten. Senare kommer vi att sända över en blankett för att komplettera de uppgifter som idag finns intagna i stamtavlorna. Där det är magert med uppgifter för föregående generation behövs er hjälp även där.

Släktmöte 2004

Ordinarie släktmöte skall enligt stadgarna i regel hållas var tredje år och vi valde att hålla mötet samma år som adelsmöte hålles. I år är det alltså dags att träffas. Enligt uttalat önskemål kommer släktmötet att förläggas till en lördag/söndag någon gång i september då semestrarna är över. Datum är inte fastlagt än. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna att hålla mötet nere i Kisa för att bese den trakt där Kammarjunkaren Otto Göran verkade och där alla hans egendomar som han genom testamente donerade till Riddarhuset finns.

Har någon synpunkter på förslaget tar Stellan gärna emot dem och kommer i mån av möjlighet att beakta dem vid den fortsatta planeringen. Gärna omgående då det är mycket att bestyra med program, transport, förläggning, förplägnad etc.

Paulifonden

Drygt 2,5 (3,2) MSEK har i år kunnat delas ut. De som har haft lyckan att få understöd – man får inte tjäna mer än pricken 150 TSEK – blev obehagligt överraskade när preliminärdeklarationerna kom. Understödet hade där upptagits som Inkomst av tjänst trots att fonden är skattebefriad. Många har hört av sig och efter en kontakt med Riddarhuset har framkommit att anlitat dataföretag Datavis felaktigt har meddelat Skattemyndigheten detta.

Skatteverket kommer nu att meddelas rättelse och berörda skall av Riddarhuset tillsändas meddelande härom. Skulle någon inte nås skall man i deklarationens rättelseruta skriva in O:- kr.

Adressändringar o. dyl.

Hjälpt oss att hålla vårt medlemsregister uppdaterat och meddela oss när något ändras eller tillkommer. Tel, E-post, arbete, barn etc.

Bricka med vapnet



Genom överenskommelse kan vi erhålla serveringsbrickor med vapnet (här beskuret) till reducerade priser om vi är några stycken som beställer. Kan sättas upp på väggen som tavla

27 x 20 250:- 33 x 43 350:- 45 x 60 550:-
28 x 28 350:- 37 x 48 450:-

Sätt in önskat belopp (helst det med fetstil) på vårt postgiro före 25 maj.

De självhäftande små vapenetiketter som förseglar kuvertet till detta brev kan ni erhålla: 40 st för 75:- 80 st för 120:- Beställ genom postgiroinbetalning

Verksamhetsberättelse för 2003

Utdrag

Medlemsantal

Antalet medlemmar uppgick vid utgången av år 2003 till 90, varav 75 betalande (31 singlar och 44 par, födda 1976 eller tidigare) och 15 icke-betalande ungdomar (födda 1977 eller senare).

Verksamhet

Som redan framgått av Stellans krönika har översynen av stamtavlorna fortsatt och förberedelserna för släktträffen på våren kom igång redan under hösten 2002. Ett år senare på hösten 2003 började förarbetet med det kommande släktmötet i september 2004. Vi har varit litet tunnsladda vad gäller arbetande styrelsemedlemmar, vilket vi vill korrigera nu och hur det är tänkt framgår ur rutan uppe t.v. på sid. 4.

Ekonomi

Vid utgången av 2003 visar föreningen en ansamlad förlust på – 6 851 kr. Det negativa resultatet har sin orsak i att föreningen delvis sponsrade släktträffen på Bullandö samt materialkostnader och porto för Pauli Brev etc. Endast begränsade intäkter har förekommit under året. Föreningens kassabehållning vid årets slut var 30 348 kr.

E-postadresser

Ett 25-tal har hittills använt sig av vårt erbjudande om en egen E-postadress. Det är inte för sent för Dig som inte var med i första omgången att få den trevliga formen: förnamn@pauli.se Mejla till föreningen – E-postadressen finner Du uppe t.v. på sid. 4 – och ange vilket namn (före @) som skall användas. Är namnet redan taget kommer vi att återkomma till Dig för att komma överens om den slutliga formuleringen. (Vi har t.ex. tre Hanna, som får hanna1, hanna2, hanna3 före den s.k. kanelbullen.) Kostnaden är fortfarande 50:- för varje adress. Beloppet sättes in på föreningens postgirokonto – numret hittar Du uppe t.v. på sid. 4. Så snart detta skett kommer adressen och beskrivning hur man får den att fungera i Din PC ganska så omgående till Din E-postlåda. Du kan alltid behålla den gamla tills den nya är inarbetad.

Matrikeln

Arbetet med matrikeln fortskrider i sakta mak. Den innehåller i första hand alla som är medlemmar i släktföreningen men även barnen som ännu inte nått föreningens rösträttsålder. Alla med foton är det tänkt. Vi vore därför tacksamma för foton som skickas till föreningen. Adressen hittar Du på sid. 4. Skriv Namn, Födelsedag och Årtal, då fotot togs, på baksidan. Vi hoppas få matrikeln i presenterbart skick till släktmötet i höst. En hel del foton har vi redan och där behövs inga. Men de vars foton saknas kommer att få en liten lapp med detta brev som påminnelse.

PAULI SLÄKTFÖRENING

Adress :	Klövjevägen 19, 187 31 Täby		
E-post:	sf@pauli.se		
Tel/fax:	c/o Stellan Pauli	08-758 21 31	
Postgiro:	c/o Jörgen Pauli	434 49 03-2	
Hedersordförande:	Fredrik Pauli	0045 5598 13 05	
Ordförande,ansv.utg:	Stellan Pauli	08-758 21 31	
v. Ordf.och Skattm	Jörgen Pauli	08-716 74 28	
Ceremonimästare:	Martin Hübinette	018-51 06 75	
Sekr.och Arkivarie:	Tom Pauli	018-50 39 56	
Ledamot:	Joakim Pauli	031-92 34 28	
Ledamot adj.:	Metta Pauli Hübinette	018-36 30 43	
Revisor:	Calle Bolinder	08-660 12 40	

Styrelsens sammansättning

Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av "ordförande och två till fyra ledamöter" eller totalt tre till fem personer. Idag är vi sammanlagt fyra. Vid släktmötet kunde vi inräkna ytterligare två. Agneta (Georg 3) som gjort en jätteinsats har på egen begäran lämnat styrelsen och Ellen (Sven 4) som f.n. bor och verkar i Italien torde inte komma tillbaka inom denna mandatperiod. Vi har i avvaktan på släktmötet kompletterat styrelsen så att sammansättningen är den som redovisas i rutan t.v. Genom Joakims inträde i styrelsen är för närvarande Calle Bolinder ensam revisor som enligt stadgarna får adjungera annan person intill nästa släktmöte.

PORTRÄTTGALLERIET

Ulva Bolinder (Clas 3)

Vid släkträffen ute på Bullandö framfördes en hälsning från Ulva som var förhindrad att närvara. Detta är hennes minnesbild av somrarna på Bullandö som även i någon mån ger en bild av pappa Åke.

Åke Pauli



Barndomssomrarna på Bullandö har för mig alltid stått i ett nostalgiskt ljus. Jag kan inte förklara vad det är som gör det så. Jag ser allt så tydligt och när jag tänker på dem, framträder allt med en ovanlig skärpa. Jag känner dofter, ser allt det vackra, naturen, huset. Känslor kommer fram inför alla olika människor, som jag omgavs av i den värld som verkar så avlägsen, ett annat samhälle, ett klassamhälle, där var och en intog sin plats.

I husets övervåning bodde Pappa och Mamma. I rummet innanför badrummet bodde min syster Agnete. I mitt rum bodde barnsköterskan. I ett mycket litet rum ovanför kökstrappan bodde kokerskan och i rummet intill två "jungfrur".

Pappa Åke var den i allt och över oss alla bestämmande chefen. Han var ofta inne i Stockholm. Ibland var mamma med, men ibland var han ensam. På fredagen, när Pappa väntades ut, var det spänning i luften. Allt fejades ut, utsades. Gräset klipptes av Berg, trädgårdsmästaren, med en liten handdriven gräsklippare. Sen drog han den breda krattan över den stora grusplan och trädgårdsgångarna. Mamma sprang runt och satte in blommor, vackert arrangerade i vaser i alla rum. När jag blivit litet äldre, kanske 7-8 år, fick jag gå och möta den stora Packarden med Andersson vid ratten och Pappa i baksätet. Jag skyndade mig att hinna så långt som möjligt. Ibland hann jag ända till Elfsala. Finkladd var jag med vita trekvartstrumpor och d:o sandaler. Stor rosett i håret. Öron på hjälpenn, om motorbullen skulle höras. Och där runt hörnet dök den upp, Packarden! Nu började det roliga! Jag fick stå på det breda fotsteget och hålla mig i det nerdragna fönstret bredvid Andersson, för att jag snabbt kunde hoppa av och öppna och stänga grindar, och de var ganska många mellan Elfsala och Bullandö. Vid gården i vägkröken stod tjuren Hero, bunden med en ring i nosen med en kedja. Det var alltid litet kusligt och spännande att passera honom.

Väl framme tog Pappa sin kikare och kanske ett kastspö och gick gången ner till bryggan. Satte sig och kikade på förbipasserande motor- och segelbåtar. Kastade några slag.

En halvtimme före middagen slog en jungfru i en gong-gong, för att man skulle tvätta sig och byta om till middagen, då andra signalen från gong-gongen ljöd. Alla skulle vara samlade i matsalen, då pappa kom ner för trappan till smörgåsbordet och lilla snapsen. När vi satt där vid middagsbordet kunde vi ibland se hur en liten kärra med mjölkflaskor, dragen av en gråvit häst, Grälle, och med gårdens befallningsman på kuskbocken, for på lilla vägen vid sjön till ångbåtsbryggan. Jag vet ej om mjölken hämtades där eller om den levererades vidare.

I köket i handkammaren stod en separator. Jag minns det speciella ljudet, som hördes upp till övre hallen, när den drogs runt med en stor vev, och mjölken rann ut genom två rör, ett större för mjölken och ett mindre för grädden.

Köksträdgården var ganska stor, med halonbuskar, vinbär, krusbär, olika grönsaker. På ett stort område odlades jordgubbar. Min syster och jag smög dit nån gång och åt, men vi kände oss som tjuvar och var rädda för att Pappa eller trädgårdsmästare Berg skulle dyka upp.

Berg och hans medhjälpare Frank lastade lilla öppna båten, snurran med stora flätade rektangulära korgar fyllda med jordgubbar, som kulle säljas på Djurö och andra öar.

Under bärtiden brukade många hjälpa till att snoppa krusbär, ta ut kärnor ur körsbär med hårnålar, sprita ärter m.m. Vi satt vid ett stort vitt bord utanför köket på gräsmattan. Det kunde vara: Mamma, Agnete, jag och min 4 år äldre lekkamrat, Ann-Mari, trädgårdsmästarens dotter, jungfrurna och barnsköterskan. Från köket kom dofter av varm saft, som rann genom sildukar. Det hördes slammer av spisringar på vedspisen, som den varma och litet ilska kokerskan åstadkom.

Ibland kom gäster, oftast släktingar, på besök t.ex. mina mycket äldre halvsyskon. Jag tyckte det var svårt att förstå, att de där vuxna personerna var mina syskon. En gång om sommaren kom faster Signe på besök med sin dotter, Marianne Poppius. De kom med ångbåten, d.v.s. någon av båtarna, som gick ut till Sandhamn, "Sandhamn 1" eller "2" och den största och vackraste, "Sandhamn Express". Det var alltid en spännande händelse, när båten skulle lägga till. Semaforen skulle i god tid vara utfälld. Den var av vitmålat trä i form av en gädda, där det med svarta bokstäver stod målat Bullandö. Man kunde aldrig veta exakt, när båten skulle komma, allt berodde på, hur många bryggor som skulle angöras, hur mycket last fanns ombord etc. Familjen och kanske Berg mötte. Båten tutade när den rundade udden efter att ha varit vid Björkviks brygga, och då gällde det att springa fort för att jag skulle hinna ta emot trossen och lägga den runt den stora pålen. Landgången lades ut, och över den trippar Faster i nätt liten vit sommarhatt med efterföljande dotter. Efter dem bärs i land det ena kollit efter det andra, koffertar, påsar, hattaskar ofta mer än 10 kolli. Pappa tittar misstänksamt på mängden och undrar hur länge de tänker stanna.

Det kom nya tider och samhället förändrades och i viss mån även livet på Bullandö. Men de tidiga minnena från barndomen och somrarna på Bullandö framträder allra tydligast och står i ett förklarar skimmer.