



TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING



Släktmöte 4

Lördagen den 13 september hade Pauli Släktförening sitt fjärde släktmöte, vilket hölls i Uppsala. I mötet deltog tjugo personer, som efter registrering hemma hos Tom och Charlotte Pauli fortsatte med ett besök på Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva. Vi skulle få se den boksamling vilken år 1626 togs av svenskarna, däribland vår förfader överste Zacharias Pauli, från jesuitklostren i städerna Braunsberg och Frauenburg (dåvarande Preussen, nuvarande Polen). Gustaf II Adolf gav order om att boksamlingarna skulle föras till Sverige och att större delen skulle till Uppsala Universitet.

På Carolina Rediviva möttes vi av 1:e bibliotekarie Laila Österlund, som hälsade oss välkomna. Visningen leddes sedan av 1:e bibliotekarie Lars Munkhammar, som är expert på äldre böcker som tagits som krigsbyte. Vi gick upp till den vackra Boksalen, som innehåller många värdefulla äldre skrifter, och där fick vi se bl. a. Copernicus' eget exemplar av Euklides' "Elementa" samt några andra intressanta böcker från det s.k. Braunsbergsbiblioteket.



Besöket avslutades med att vi fick se utställningen på entréplanet där Silverbibeln fanns att bese, den berömda bibelhandskriften, som innehåller delar av evangelierna i biskop Wulfilas gotiska översättning och som skrevs i början av 500-talet.

Tom tackade Laila Österlund och Lars Munkhammar för den intressanta visningen, varpå vi promenerade tillbaka hem till Tom och Charlotte för släktmötesförhandlingar och lite förfriskningar.



Efter släktmötesförhandlingarna presenterade Johan Pauli, släktens huvudman och tillika släktföreningens hedersordförande, (som rest från Köpenhamn med sin Tove) ett förslag till en uppdatering av vårt släktträd, detta i form av en tavla, som efter tryckning kan inköpas av dem som är intresserade.

Efter denna trevliga eftermiddag hos Charlotte och Tom tog vi oss till Sunnersta Herrgård för att avnjuta en god middag i en underbar miljö.

Det var en verkligt lyckad dag och tiden rinner iväg när man har trevligt.



Vår hedersmedlem Stellan sjöng ett vackert och roligt tacktal, så stämningen var på topp när vi strax före midnatt begav oss hemåt.

Ett stort tack till Charlotte och Tom för den stora gästfrihet de visade oss.

Vill samtidigt passa på att önska alla en God Jul och Ett Gott Nytt År med många härliga upplevelser

Kära hälsningar
Metta Pauli
Er ordförande



Släktens anfader Zacharias Pauli

föddes 1586 på godset Nagerschigg i Kärnten, Österrike. Han föddes under en orolig tid, motreformationen började ta fart och det Osmanska riket försökte utvidga sina gränser mot Österrike. Österrike hade både en intern konflikt i och med motreformationen och en extern konflikt med det Osmanska riket under flertalet år. Den interna konflikten varade från 1589 till 1629. Den externa konflikten började 1573 och varade i över 100 år.

Zacharias fick utbildning i Italien och sedan vet man inte så mycket om honom förrän 1603 när han var i Sverige tillsammans med sin släkting Jakob Zenegg för att rekognoscera efter ett lämpligt land att flytta till. Motreformationen gjorde livet allt svårare för protestanter i Österrike, även Zacharias.

Det är oklart varför man hade valt just Sverige, landet låg i utkanten av Europa och var oansenligt. Det enda svenskarna hade lyckats med var att kriga mot dansken och konvertera till protestantismen. Landet hade inte blivit någon stormakt ännu. De flesta andra österrikiska protestanter valde olika tyska furstendömen. Det var ett fåtal: Pauli, Khevenhüller, Frölich, Vult von Stejern och Liljesvärd som valde Sverige.

Efter resan till Sverige, lär Zacharias ha återvänt till Österrike och dragit till Ungern för att slåss med Österrike mot osmanerna i Göddert von Stahrenbergs regemente som kornett.

1608 återvände Zacharias till Sverige. Han hade då med sig bröderna Anders, Mikael, Thomas och Augustin.

Jakob Zenegg for till Württemberg där han bosatte sig, och gick i tjänst hos friherre Khevenhüller. Jakob återvände aldrig till Sverige.

Zacharias svenska bana startade som kammarjunkare hos hertig Karl av Södermanland

1608. Han blev kornett vid hertig Karls livfana 1611 och senare interimslöjtnant (1612), stallmästare hos änkedrottning Kristina (1613), stallmästare hos hertig Karl Filip, generalfältproviantmästare 1614, ryttmästare för hertig Karls livkompani 1617 och för Livgardet 1621, rustmästare för ett kompani av adelns rusttjänst i Södermanland 1624.

Han bevistade Rigas erövring 1621 och 1626 Preussen. 1627 fick han det preussiska godset Lillienthal av Gustav II Adolf efter att på kungens uppdrag ha plundrat och bränt staden Melsach (släkten förlorade senare godset vid reduktionen 1682). Kungen verkar ha fattat tycke för Zacharias och kallade honom för "Yussuf den store skaffaren", Zacharias var duktig på att proviantera för den svenska hären. 1625 naturaliserades han till svensk adelsman och introducerades 1626 under nr 64, vilket ändrades senare till 96 (1654).

Han gifte sig på Stockholms slott 1615 med änkedrottning Kristinas hovdam Brita Hård. Tillsammans fick de barnen Zacharias, Karl, Gustaf Adolf, Kristina, Maria och dessutom 3 döttrar som dessvärre dog unga.

Zacharias dog i pesten 25/8 1630 när han på ett skepp i Stockholms skärgård väntade på transport till Stralsund i Tyskland. Han begravdes i Sverige i det Pauliska gravkoret i Lista kyrka.

Zacharias var alltså 44 år gammal när han dog, och med tanke på hur kommunikationer och vägar var på 1600-talet, så måste författaren, och förhoppningsvis även läsaren, beundra hans stora geografiska rörlighet. En dagsetapp på häst på den tiden var blott 6-7 mil.

Nästa gång vi återvänder till Zacharias, så skall vi fördjupa oss i hans tid i Sverige.

Joakim (Knut 4)

Styrelsenytt:



Jörgen Pauli (Georg 4),
fd skattmästare och vice ordförande, avtackades för sin långa och trogna tjänst. Jörgen har varit med i styrelsen sedan släktföreningens bildande år 2000 och kommer nu att fortsätta som en av föreningens revisorer och ledamot av valberedningen.

Stellan Pauli (Georg 3),
fd revisor. Han ersatte Calle Bolinder under 2008. Stellan omvaldes till ledamot av valberedningen.



Calle Bolinder (Clas 4),
fd revisor, avtackades. Calle har varit revisor sedan släktföreningen bildades år 2000.

Charlotte Pauli (Albert 3),
ny ceremonimästare och vice ordförande. Charlotte valdes officiellt till posten, hon har tidigare varit adjungerad ledamot sedan 2007.



Martin Hübinette (Clas 5),
fd ceremonimästare, avtackades. Han har varit ceremonimästare sedan 2001 och fram till 2007.

Reino Lidforss (Clas 4),
ny skattmästare i föreningen.



De som är intresserade av protokoll från släktmötet kan kontakta styrelsen och få det hemskickat via e-post.

OBS!!! Nytt kontonummer:

Plusgiro 15 389 69-5 (c/o Reino Lidforss)
Föreningen har bytt kontonummer.

PAULI SLÄKTFÖRENING

Adress	Hofgården Funbo	755 97 Uppsala
E-post	sf@pauli.se	
Plusgiro	15 389 69-5	
Ordförande	Metta Pauli	018-36 30 43
Skattmästare	Reino Lidforss	018-36 30 43
Ceremonimästare och vice ordförande	Charlotte Pauli	018- 50 39 56
Sekr och arkivarie	Tom Pauli	018- 50 39 56
Fotograf	Joakim Pauli	031- 92 34 28



E-post pauli.se

Enligt beslut på släktmötet ber styrelsen att få informera om att de personer som idag har e-postadress @pauli.se kommer att få betala 50 kr/år för den. Anledningen är att föreningens avtal blivit ändrat så att det börjar kosta pengar.

E-postadressen kommer inte längre att vara tillgänglig för icke-medlemmar.

Släkträd

Johan Pauli föreslog att släkträdet skall uppdateras. Arbetet kommer att ske utanför föreningens väggar men intresserade är välkomna att delta. Intresserade kommer att kunna köpa kopior av släkträdet när det är färdigt.

Legala notiser

29 mars 2005 föddes *Ingrid* Marika Pauli (Albert 5), dotter till Malin och Johannes Pauli.

29 september 2005 föddes *Eric Adam* Pauli (Albert 5), son till Anne-Marie och Andreas Pauli.

10 juli 2008 föddes *Sara Maria* Pauli (Albert 5), dotter till Anne-Marie och Andreas Pauli.

1 oktober 2008 föddes *Clara Christina* Pauli (Albert 5), dotter till Malin och Johannes Pauli.