



## TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING

*Kära medlemmar,*

*här kommer nummer 10 av Pauli Brev. I detta nummer bjuder vi in er till Riddarhuset den 15:e mars 2008 för släktmöte, verksamhetsberättelse för år 2004-2006 bifogas, samt en artikel om kyrkan i Råby-Rekarne som har en altartriptyk som Zacharias rövade med sig en gång.*

### Släktmöte 4

#### Samt 400-årsjubileum eftersom slakten Pauli kom till Sverige 1608

Med anledning av detta har vi beslutat  
att fira jubileet med middag i

**Riddarhusets pampiga lokalteter**  
**Lördagen den 15 mars 2008**  
**kl.14.00**

Vi börjar med släktmötesförhandlingar och därefter minglar vi lite för att sedan intaga middag tillsammans. Alla är välkomna och vi hoppas på en stor uppslutning av vuxna, ungdomar och barn.

Pris: **500:-** vuxen

Meny för barn under 10 år **145:-**

Ungdomar 10-18 år **250:-**

Glöm således inte att skriva in detta datum i Er agenda samt inbetala till föreningens Plusgiro (se baksida).

Meddela via mail eller telefon hur många samt åldersintervall som kommer att närvara till [metta@pauli.se](mailto:metta@pauli.se)  
telefon 018- 36 30 43  
osa före 1 februari 2008.

Varmt välkomna  
Er ordförande *Metta Pauli*

Vill samtidigt tacka för året som gått och önskar er alla

En God Jul och Ett Gott Nytt År.

#### **Viktigt meddelande**

Årsavgiften för 2007 skall nu erläggas.

Årsavgiften är 150 kr per par eller 100 kr per person till föreningens Plusgiro. (Se nästa sida.

#### **Matrikel**

Styrelsen avser att fram till nästa släktmöte (våren 2008) uppdatera medlemsmatrikeln.

Medlemmarna ombedes skicka in nya bilder till styrelsen i den mån de vill att en uppdatering skall ske.

## Råby-Rekarne

är Sörmlands minsta socken. Den ligger nordost om Lista och har en gammal och liten kyrka. Det som är speciellt med kyrkan är dess altartriptyk som Zacharias rövade från Preussen och som hans änka, Brita, donerade.



Triptyken föreställer Kristus gravläggning och sidorna de fyra helgonen S:ta Barbara, S:ta Dorotea, S:ta Katarina och S:ta Margareta. På plankan ovanför själva triptyken är Zacharias och Britas vapen målade och årtalet 1660. Triptykens ålder gissas till 1400-talet och man finner ätten Wesselrodts vapen (Preussen) på den.

Om man öppnar triptyken så finner man tavlan Kristus nedtagning från korset och helgonen Johannes döparen, Tomas, Mattias och den fjärde bilden kan man inte identifiera. Dessutom står det Zacharias Pauli på ena dörren och Brita Hård på andra.



dörren och Brita Hård på andra.

## Pauli Släktförening

Adress:	Hofgården	755 97 Uppsala
	Funbo	
E-post:	sf@pauli.se	
Plusgiro	c/o Jörgen Pauli	434 49 03-2
Ordförande	Metta Pauli	018-36 30 43
V Ordf & Skattm.	Jörgen Pauli	08-716 74 28
Ceremonimäst.	Martin Hübinette	018-51 06 75
Sekr & Arkivarie	Tom Pauli	018-50 39 56
Fotograf	Joakim Pauli	031-92 34 28



Triptyken är illa medfaren och man bedömer att den var det redan på Zacharias tid. Den har restaurerats flera gånger. Olof Hermelin inventerade kyrkan på 1800-talet och har skrivit om inventarierna.

Ursprungligen hade även predikstolen det pauliska vapnet, men tydligen fick bönderna i socknen för sig att måla över allt medan Olof var bortrest. De ville inte ha "något adeligt" i kyrkan utan målade allt blått. Det ursprungliga vapnet skall vara välbevarat men kan skadas om man försöker ta fram det. Mer går att läsa i boken "Råby-Rekarne En sörmlandssocken berättar", Skrivareverkstaden, Eskilstuna 1992, ISBN 91-87954-05-2.

I boken står det lite mer om Pauli. Joakim (Knut 4)





# PAULI SLÄKTFÖRENING

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

Den dominerande händelsen i Pauli Släktförening under verksamhetsåret 2004 var Släktmöte nr 3, som ägde rum i Norrtälje den 11 september och som anknöt till adelsmötet tidigare under året. Då Fredrik Pauli på grund av sjukdom var förhindrad att närvara vid detta adelsmötes öppnande den 21 februari, hade han givit Stellan Pauli fullmakt att där representera vår ätt och rätten att ta ut pollett.

Ättens huvudman Fredrik Pauli är tillika föreningens hedersordförande.

Styrelsen har fram till släktmötet den 11 september haft följande sammansättning:

Stellan Pauli, ordförande  
Jörgen Pauli, vice ordförande och kassör  
Tom Pauli, sekreterare och arkivarie  
Martin Hübinette, ceremonimästare  
Joakim Pauli, ledamot  
Metta Pauli, adjungerad ledamot

Den 11 september erhöll styrelsen följande utseende:

Metta Pauli, ordförande  
Jörgen Pauli, vice ordförande och skattmästare  
Tom Pauli, sekreterare och arkivarie  
Martin Hübinette, ceremonimästare  
Joakim Pauli, vice arkivarie och fotograf  
Daniel Stintzing, redaktör

Den hittillsvarande revisorn Carl Bolinder omvaldes den 11 september, då också Peder Kai-Larsen valdes till ny 2:e revisor.

### **Medlemsantal**

Föreningen hade vid årets slut 90 medlemmar totalt, varav 29 singel, 46 som par och 15 barn/ungdomar.

## **Ekonomi**

Föreningen hade vid årets slut 12.059 kronor och 56 öre på sitt postgiro. - Se Bilaga 1 och Bilaga 2.

## **Styrelsesammanträden**

Styrelsen har under 2004 haft fyra protokollförda sammanträden: den 26 april, den 25 augusti, den 11 september (konstituerande) samt den 8 december.

## **Släktmöte 3**

Släktmöte 3 i Norrtälje den 11 september inleddes med att vi samlades på Pythagoras, fabriken som grundades 1898 av Knut Pauli och sedan drevs av släkten med Torsten Pauli som vd. Fabriken är numera ett industrimuseum.

Vi började med fika och en liten pratstund, varpå vår guide Erika Grann tog över. Därpå berättade

Bengt Pauli om sin farfar Knut, som startade det hela, Inne på kontoret berättade Stellan Pauli om sin far Torsten, som avslutade släktens del i företagets historia.

Efter besöket på Pythagoras åkte medlemmarna till Pensionat Granparken, där man efter en drink ute i det

fria avhöll årsmötesförhandlingarna inne i salen. Avgående ordföranden Stellan Pauli valdes med acklamation till hedersmedlem av föreningen och avtackades av Tom Pauli, som särskilt framhöll Stellans idériakedom och initiativkraft.

Kvällen avslutades med en underbart god middag.

## **PAULI BREV, nr 4 och 5**

PAULI BREV utkom i år med två nummer, ett i maj och ett i juni, nr 4 resp 5 sedan starten.

Majnumret har en artikel om släktträffen på Bullandö den 24 maj förra året. Stellan redogör för 2004 års

adelsmöte och de två motioner han lade fram där, det ena om bidrag till släktföreningarna, det andra om genealogiseminarium för släktföreningarna inom adeln.

Juninumret ägnas helt åt det kommande släktmötet.

## **Gåvor till Pauli Släktförening**

Föreningen har som gåva från Joakim Pauli erhållit ett fotoalbum jämte en mapp med sex CD-R från styrelsens rekognosceringsutflykt den 15-16 maj till Kisa och Otto Göran Paulis egendomar. Gåvan är deponerad i släktarkivet hemma hos Tom Pauli.

Uppsala den 12 mars 2005

*Metta Pauli*

*Jörgen Pauli*

*Tom Pauli*

*Martin Hübinette Joakim Pauli*



# PAULI SLÄKTFÖRENING

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Den allt annat överskuggande händelsen i Pauli Släktförening under verksamhetsåret 2005 var att ättens avhållne huvudman Fredrik Pauli avled den 4 november efter en längre tids sjukdom. Han efterträds av sin yngre bror Johan Pauli.

Aktiviteten inom föreningen har under året framför allt kännetecknats av mycket arbete ”bakom kulisserna”. Föreningen har äntligen fått en hemsida, och viktiga initiativ inom det genealogiska arbetet har tagits. Mer härom nedan.

Ättens huvudman är tillika föreningens hedersordförande. Styrelsen har under året haft följande utseende:

Metta Pauli, ordförande  
Jörgen Pauli, vice ordförande och skattmästare  
Tom Pauli, sekreterare och arkivarie  
Martin Hübinette, ceremonimästare  
Joakim Pauli, vice arkivarie och fotograf  
Daniel Stintzing, redaktör.

Då Daniel Stintzing varit oanträffbar under året, har styrelsen förordnat Joakim Pauli att fungera som redaktör fram till nästa ordinarie släktemöte.

Revisorer under hela år 2005 har varit

Carl Bolinder  
Peder Kai-Larsen.

### **Medlemsantal**

Föreningen hade vid årets slut 95 medlemmar totalt, varav 32 singel, 48 som par och 15 barn/ungdomar.

## **Ekonomi**

Föreningen hade vid årets slut 11.439 kronor och 06 öre på sitt postgiro.

Styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2005 haft tre protokollförda sammanträden: den 23 februari, den 6 juni och den 1 december, de två sistnämnda telefonsammanträden.

## **Hemsidan: [www.pauli.se](http://www.pauli.se)**

Tack vare ett fantastiskt och hängivet arbete av Joakim Pauli har föreningens sedan länge planerade hemsida blivit verklighet. Avsikten är att bl a alla nummer av PAULI BREV samt släktmötesprotokoll och verksamhetsberättelser skall läggas ut på den.

## **Genealogiskt arbete**

Även här har ett enastående arbete utförts av Joakim Pauli, som etablerat kontakt dels med medlemmar av den sedan den österrikiska tiden befryndade ätten von Canal, dels med den österrikiske genealogen Hans Pawlik jr, som försett föreningen med material om ättens äldre historia.

Det genealogiska seminarium för släktföreningar, som Stellan Pauli tagit initiativet till i motion nr 10 på förra årets adelsmöte, ägde rum den 13 mars på Ridarhuset och blev en stor succé med över 140 deltagare. Fyra medlemmar av vår släkt deltog: Stellan såsom en av organisatörerna samt Metta, Joakim och Tom såsom representanter för ätten Pauli. Mer att läsa om seminariet finns i Arbetet Marte 2005/1 sid 11 samt i PAULI BREV 6 sid 4.

Joakim och Tom har under våren påbörjat ett jätteprojekt, som går ut på att skanna hela det hemma hos Tom befintliga släktarkivet och lägga in det på CD-R, så att det så småningom ska kunna bli tillgängligt för alla föreningens medlemmar. Hittills har ungefär hälften av korrespondensen mellan Knut Pauli och arkivarien Emmerich von Zenegg, som också tillhörde en befryndad ätt sedan den österrikiska tiden. Mycket återstår!

## **PAULI BREV, nr 6**

PAULI BREV utkom med ett nummer i december, det sjätte i ordningen sedan starten. Metta Pauli inleder med en minnesruna över sin bror Fredrik, ättens förre huvudman.

Georg von Canal har bidragit med en artikel (översatt av Joakim) om sin familj och Bengt Pauli med en om sin farfar Knut Pauli. Förra årets släktmöte på Pythagoras och Pensionat Granparken i Norrtälje skildras, och Stellan Pauli har en notis om genealogiseminariet.

## **Gåvor till Pauli Släktförening**

Av Joakim Pauli har föreningen fått tre album jämte CD-R med foton: det första från förra årets släktmöte,

det andra från genealogiseminariet samt det tredje från Sääksmäki kyrka 14/1 2004 och Värälä.

Från Hans Pawlik jr har genom förmedling av Joakim kommit ett kuvert med genealogiskt material från den österrikiska tiden.

Av museiföreståndare Lara Magri vid Palazzo Veneziano har föreningen förärats följande bokverk: Alessandro Oman (ed): "Malborghetto-Valbruna – comune in Valcanale", (Udine: Edizione de Con-fine, 2003)

Gåvorna är deponerade i släktarkivet hemma hos Tom Pauli.

Uppsala den 10 februari 2006

*Metta Pauli*

*Jörgen Pauli*

*Tom Pauli*

*Martin Hübinette*

*Joakim Pauli*



# PAULI SLÄKTFÖRENING

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006

Den stora begivenheten i Pauli Släktförening under år 2006 var släktträffen den 17 september på Villa Pauli i Djursholm. En redogörelse lämnas nedan.

Ättens huvudman Johan Pauli är tillika föreningens hedersordförande. Styrelsen har under året haft följande utseende:

Metta Pauli, ordförande  
Jörgen Pauli, vice ordförande och skattmästare  
Tom Pauli, sekreterare och arkivarie  
Martin Hübinette, ceremonimästare  
Joakim Pauli, vice arkivarie och fotograf  
Daniel Stintzing, redaktör.

Då Daniel Stintzing varit oanträffbar under året, har styrelsen förordnat Joakim Pauli att fungera som redaktör fram till nästa ordinarie släktmöte.

Revisorer under hela år 2006 har varit Carl Bolinder och Peder Kai-Larsen.

### **Medlemsantal**

Föreningen hade vid årets slut 95 medlemmar totalt, varav 32 singel, 48 som par och 15 barn/ungdomar.

### **Ekonomi**

Föreningen hade vid årets slut 16.225 kronor och 66 öre på sitt postgiro.

## **Styrelsesammanträden**

Styrelsen har under 2006 haft fem protokollförda sammanträden:

telefonsammanträde den 12 mars,  
telefonsammanträde den 17 juni,  
telefonsammanträde den 16 juli,  
den 16 september hemma hos Metta och  
den 18 november hemma hos Metta.

## **Släkträffen på Villa Pauli den 17 september**

Den 17 september, en strålande höstdag, var det dags för en släkträff på Villa Pauli. 21 personer hade anmält sig. Efter att först ha minglat i trädgården samlades vi i salongen, där vi intog en härlig lunchbuffé. Vid slutet av lunchen kom Villa Paulis nuvarande ägare, Arnfinn Röste, in och presenterade sig. Röste samlar på pauliana och har på senare tid köpt in en Pasch som föreställer generallöjtnanten Wilhelm Mauritz Pauli samt en tavla föreställande Wilhelm Mauritz' maka Brita Sophia.

Vi blev synnerligen väl mottagna, och efter lunchen fick vi vandra runt och titta på all konst och inspektera den gigantiska vinkällaren.

## **PAULI BREV, nr 7 och 8**

PAULI BREV utkom i år med två nummer, ett i juli och ett i december, nr 7 resp 8 sedan starten. I julinumret presenterar sig ättens nye huvudman Johan Pauli i en längre artikel. Björn Hamilton (Clas 4) berättar i anslutning till att han förra året tilldelats Riddarhusmedaljen i 8:e storleken om sitt arbete som ledamot i riddarhusdirektionen. Maud Jonsson (Gustaf 4) skriver om den s k Gustafgrenen och några av dess medlemmar, däribland socialreformatorn Ebba Pauli, medgrundare till Birkagården och S:t Lukasstiftelsen. Decembernumret redogör för släkträffen på Villa Pauli men domineras av en lång artikel, som Annika Pauli Blom skrivit om sin farfar Sven Pauli.

## **Ättens sköldebrev**

Originalen till ätten Paulis sköldebrev från den 21 juni 1598 har inköpts av Joakim Pauli, som deponerat det hos Riddarhuset. Ättens medlemmar har möjlighet att där få beskåda det.

## **Släktresor till Österrike och Italien år 2008**

Med anledning av att det 2008 är exakt 400 år sedan Zacharias Pauli utvandrade från Kärnten till Sverige, har styrelsen redan börjat planera för en släktresor till Österrike och Italien under våren/förommaren detta år. Avsikten är att besöka släktens ursprungsorter Malborghetto och Stiegerhof (Nagerschigg).

## **Gåvor till Pauli Släktförening**

Av Joakim Pauli har föreningen fått ett album med foton från senaste släkträffen på Villa Pauli den 17 september.

Föreningen har som gåva erhållit kopior av inte mindre än tre olika versioner av "Clara Paulis lefnadsminnen nedskrifna vid 84 års ålder", en av Barbro Hesselager (Sven 3) samt två av Bengt och Lisbeth Pauli.

Gåvorna är deponerade i släktarkivet hemma hos Tom Pauli. Uppsala den 12 februari 2007

*Metta Pauli                      Jörgen Pauli                      Tom Pauli*  
*Martin Hübinette              Joakim Pauli*



# För Er kännedom!

## Till Ridderskapet och Adeln

### Motion avseende beskattning av stiftelse

#### Förslag

Jag föreslår att Stiftelsen O G Paulis donationsfond ombildas till en beskattad stiftelse.

#### Bakgrund

I beskattningshänseende förvaltar Riddarhuset flera olika typer av stiftelser från helt skattebefriade till helt beskattade. Vid helt skattebefriad stiftelse får årsinkomsten för den sökande av understöd inte överstiga vissa av Skatteverket satta värden som man anser vara ett villkor för att betraktas som behövande. Idag är det värdet satt till 150 000 kronor. Idag får sökande ej heller bo i bostadsrätt eller villa.

En konsekvens av detta visar ett reellt exempel för några år sedan. En sökande av understöd i vår ätt som var sjukpensionär, hade en årsinkomst av 151 000 kronor och fick således inte ett öre. Hade stiftelsen varit beskattad hade han, om understödet hade utgått med säg 50 000 kronor, visserligen fått betala skatt – med hans i övrigt låga årsinkomst – ca 25 % men ändå fått behålla minst 35 000 kronor.

- För stiftelsen skulle en ombildning till att bli beskattad innebära att kapitalet i form av värdepapper skulle bli beskattat. Däremot skulle inga förändringar ske för den del av domänens nettoöverskott som skall delas ut i form av understöd och stipendier.

- För Riddarhuset som erhåller 15 % för stiftelsens förvaltning skulle ingen ändring ske. Däremot skulle fördelningsproceduren säkert underlättas.

- För understödstagare skulle en beskattning ske men ändå vara till uppenbar fördel. Det skulle innebära bättre förutsättningar för att understöd kunde utgå även om det skulle naggas i kanten av inkomstbeskattningen.

Stockholm 2007-02-17

*Johan Pauli*

Huvudman för ätten A96 Pauli

## Till Ridderskapet och Adeln

#### Tillägg till

#### Motion nr 11 avseende beskattning av stiftelse med anledning av direktionens och utskottets utlåtande nr 22

Med tillfredsställelse har direktionens och utskottets positiva utlåtande nr 22 mottagits. Detta kan synas märkligt då vår motion föreslås bli avlagen. Men direktionen och utskottet har hemställt att Ridderskapet och adeln uppmanar direktionen att se över hanteringen av Stiftelsen O G Paulis donationsfond i motionens anda. Det framgår dessutom ur utlåtandet att adelsmötet inte är det forum beslut skall fattas. Det är riddarhusdirektionen såsom förvaltare som har att fatta beslut.

I direktionens översyn bör även ingå en modernisering ske av stiftelseurkunden. Förhållandena är ju väsentligt annorlunda nu än när stiftelsen grundades. Fler permutationer har även genomförts. Det kan nu vara aktuellt igen. Så bör stipendier kunna utgå till äldre studerande vid universitet, högskolor eller liknande. Det skulle inte strida mot donators mening att ge hjälp till högre utbildning – det kan exempelvis gälla omskolning till andra yrken. För kvinnliga studerande torde detta redan nu gälla – även om avslag av åldersskäl nu tillämpas. Men för manliga sökande finns fortfarande texten ”ynglingar” för stipendieutdelning. Vidare bör ingifta kvinnliga kunna komma ifråga.

Det är angeläget att utredningen genomföres så att nya regler kan tillämpas för nästa års fördelning av stipendier och understöd våren 2008.

#### Hemställan

Mot bakgrund av ovanstående hemställer jag att till föreslagen uppmaning till direktionen dels lägges översyn av stiftelseurkunden med eventuell uppdatering genom permutation, dels att resultatet av översynen kan tillämpas vid nästa års fördelning.

Stockholm 2007-06-02

*Stellan Pauli*

Med fullmakt för adliga ätten A96 Pauli

Utlåtande med anledning av motion nr. 11 av herr *Pauli*, Clas Carl Johan Åke, angående ombildning av Stiftelsen O G Paulis donationsfond.

I *motionen* hemställs att adelsmötet skall besluta att ombilda Stiftelsen O G Paulis donationsfond till en beskattad stiftelse, med motivering att detta skulle ge bättre förutsättningar för understöd vilket skulle överväga nackdelarna av att understöd då blir beskattat hos mottagaren och kapitalintäkter beskattade hos stiftelsen

*Direktionen* har med följande yttrande föreslagit att adelsmötet skall uppdra åt direktionen att efter utredning fatta beslut i frågan.

Stiftelsen O G Paulis donationsfond skall enligt de av stiftaren i testamente givna statuterna – sedan ett antal rättigheter av fideikommissnatur enligt beslut av Kungl. Maj:t på 1960-talet blev avlösta – dels lämna understöd till fattiga änkor och ogifta döttrar av adligt stånd, dels ge stipendier till medellösa adliga ynglingar som utbildar sig vid rikets universitet eller krigsskolor. Efter permutation år 1975 får understöd lämnas också till obemedlade adelsmän, och stipendier får också ges till adliga kvinnliga studerande. Det är ett krav att mottagarna är svenska medborgare. Företräde gäller för medlemmar av ätterna Pauli och Rosenmüller. Stiftelsen har hitintills ansetts uppfylla villkoren för inskränkt skattskyldighet. Den betalar därigenom varken inkomst- eller förmögenhetsskatt.

För understödsstiftelser är villkoret för inskränkt skattskyldighet enligt inkomstskattelagen att stiftelsen bedriver hjälpverksamhet bland behövande. Den enhet inom skatteverket som handlägger stiftelsebeskattningen har numera en mycket snäv tolkning av begreppet behövande. Bland annat underkännes alla som har besparingar över 40 000 kronor och verket hävdar i princip att fastigheter och bostadsrätter som kan ge ett netto vid försäljningen skall avyttras.

Väl finner direktionen för sin del att skatteverkets nuvarande inställning är orimligt snäv, men direktionen måste, oavsett skattehänsynen, alltid hålla sig till stiftarens föreskrifter – med de ändringar som kan ha skett genom permutation. I detta fall skall direktionen sålunda hålla för ögonen att stiftaren som villkor för understöd satt att det skall vara fattiga personer. I någon mån skulle mottagarkretsen kunna vidgas om det bara ankom på direktionen att dra gränsen, men det måste stanna vid dem som i dagens samhälle framstår som fattiga.

Fråga uppkommer då om det – för att kunna vidga mottagarkretsen utöver vad Skatteverket medger – kan anses vara en rimlig åtgärd att låta stiftelsen bli oinskränkt skattskyldig.

Förhållandena när det gäller just denna stiftelse är något speciella. Sålunda kommer nästan 90 procent av de utdelningsbara medlen mellan 2002 och 2006 från domänförvaltningen, dvs. det är redan skattade pengar. Effekten av att omklassificera fonden synes då inte medföra större nackdelar skattemässigt.

Direktionen finner det därför lämpligt att närmare studera frågan. Därvid finns två saker att beakta, dels de i riksdagen väckta motionerna om ändringar i skattelagstiftningen när det gäller understödsfonder, dels det förutskickade avskaffandet av förmögenhetsskatten.

*Utskottet* uppfattar att det som både motionären och direktionen anfört kan finnas goda skäl för att ändra hanteringen av den aktuella stiftelsen på så vis att densamma blir obegränsat skattskyldig om detta ger bättre förutsättningar att uppfylla stiftelsens ändamål. Någon formell

ombildning av stiftelsen är varken möjlig eller nödvändig för ändra dess skattemässiga status. Denna beror istället på hur stiftelsens medel faktiskt används. Om en stiftelse har anknuten förvaltning är det förvaltarens styrelse som fattar beslut om användning av stiftelsens medel inom ramen för det ändamål som regleras i stiftelseskundens. Den aktuella stiftelsen har anknuten förvaltning med Ridarhuset som förvaltare och det är därför ridarhusdirektionen, och inte adelsmötet, som har att fatta beslut om stiftelsens medelsanvändning och därmed indirekt om dess skattemässiga status.

Mot bakgrund av ovanstående hemställer utskottet att Ridderskapet och adeln måtte dels avslå motionen, dels uppmana direktionen att med hänsyn till vad som anförts i motionen se över hanteringen av Stiftelsen O G Paulis donationsfond.

Stockholm den 15 maj 2007

På Ridarhusutskottets vägnar



THORSTEN LEIJONHIELM

Närvarande inom utskottet: grevarna Wachtmeister, Christer, von Rosen, Ulric, Hamilton, Christoffer, Stackelberg, Wolter, friherrarna Hamilton, Johan, Leijonhielm, Thorsten, Palmstierna, Greger, Löwen, Johan, De Geer, Stefan, De Geer, Claes, samt herrarna Trolle, Ulf, Coyet, Johan, Kuylenstierna, Carl Henric, von Ehrenheim, Lars, af Petersens, Carl Johan, och Edelstam, Henrik.

---

\* Ej närvarande vid slutjustering