



TILL MEDLEMMARNA I PAULI SLÄKTFÖRENING

*Kära medlemmar,
här kommer nummer 12 av Pauli Brev. I detta nummer berättar vi om Agneta Pauli som är aktuell med en utställning på Judiska Muséet om Hanna och Georg Pauli och Venny Soldan-Brofeldt. Dessutom kommer vi att berätta om en nyupptäckt släktgren, Axel-grenen.*



Agneta Pauli

Agneta är en av mina favoritsläktingar, hon är kvick, älskvärd och alltid upptagen. Jag kommer ihåg första intrycket av henne vid middagen på Julita 2000. Det är ju vanligt att man samtalar om triviala ting som väder och yrke när man träffas första gången. Agneta berättade då att hon var pensionär och då slängde jag ur mig "jaha, en lugn och behaglig tillvaro" och fick ett buttert ögonkast tillbaka. Sedan dess har jag respekt för den här energiska kvinnan. Det tråkiga är att hon alltid förknippas med Hanna, inte dottern utan farmodern, mer om detta senare.

Livet började bra men vid 8 års ålder omkommer föräldrarna vid i en tragisk bilolycka. Agneta och storsyster Marianne blir alltså föräldralösa.

Hanna tar hand om Agneta under en tid innan hon själv går bort.

Agneta gick ut Konstfack och råkade komma in på ett scenografijobb, sedan dess har teatern varit hennes liv och egen målning och farföräldrarnas liv blev hennes hobby.

Efter att ha jobbat på Norrköping-Linköpings stadsteater, Folkets hus i Göteborg, Riksteatern och en tid på Folkan vid Östermalmstorg, så började hon på Dramaten. Scenografin har varit hennes kall och den egna konstnärliga talangen är då nödvändig.

Det känns lite jobbigt att lista alla föreställningar som Agneta gjort kostymer eller scenografin till, listan skulle bli så lång.

Agneta blev 1994 utsedd till Dramatens ambassadör och fick då resa runt och informera om teatern.

Numera är det olika projekt som tar tid: Utställningen om Hanna och Georg på Valdemarsudde 1997, Utställning om Hanna och Georg på Axel Gallen-Kallela museet i Esbo 2007 (för den oinvidde så var Axel Gallen-Kallela Finlands motsvarighet till Carl Larsson) och nu senast utställningen om Hanna och Georg på Judiska museet, "Cher Monsieur—Fatale Kvinna".

Utställningen pågår fram till 18:e oktober och handlar om dels Georg och Hanna och dels om Hannas väninna Venny Soldan-Broberg. Utställningen försöker informera om livsvillkor, drömmar och roman-tik.

Utställningskatalogen är ett praktverk och i den finns även brevväxling mellan de inblandade.

Nu väntar jag med spänning på vad som blir Agnetas nästa projekt. Det känns som att hon bara växer och gör större saker hela tiden.

Axel-grenen

Anledningen till hur jag hittade den här grenen är att jag var uppe på Riddarhuset för min heraldiska forskning och upptäckte då en mapp med personalia. I mappen låg ett brev från en mr Denzil C Pauli i Maryland till Genealogiska förbundet. De hade skickat brevet vidare till Riddarhuset som svarade att de inte varken kunde bekräfta eller förneka släktskap med ätten Pauli. Brevet var daterat 1988.

En snabb sökning på "nätet" gav att man hade diskuterat en liknande fråga och jag lyckades få tag på Marit Lidfeldt i Norrtälje och hon har hjälpt mig med den genealogiska sammanställningen. Jag skickade ett brev till Denzil och hans son James Gustav (Jim) har tagit kontakt med mig.

Ferdinand hade ett förhållande med Anna-Lisa Kihlgren i Arvika och de fick ett barn, Axel Wilhelm, 1844. De var inte gifta och fyra år senare gifte Ferdinand sig med Maria Laurentia Augusta Gagner och senare med Clara Hasselberg. Det är ättlingar till barnen från giftermålen som tillhör den nu levande ätten Pauli.

Anna-Lisa gifte sig 1850 med Carl Wilhelm Olsson.

Axel Wilhelm tog sig namnet Pauli efter sin far och blev krukmakare som sin styvfar. Han övertog sin styvfaders rörelse och drev även lanthandel.

Han gifte sig två gånger, första gången med Stina Olsdotter och andra gången med hennes äldre syster. Stina dog strax efter sitt tredje barns födelse, sonen Carl överlevde henne med 4 månader.

Axel Ferdinand (Axel 2) född 1873. Död 1961. Han emigrerade till USA och bosatte sig i Pueblo, Colorado. Han gifte sig 1899 Med Anna Elisabeth Osborn. Axel var bonde.

Hilma Maria Otilia (Axel 2), född 1874. Död 1953. Hilmas trolovade omkom strax före bröllopet.

Karl Wilhelm (Axel 2), född 1904. Död 1968.

Carl Rudolf (Axel 2). Född 1876. Död 1877.

Efter Stinas död gifte Axel Pauli om sig med Maria (Född 1846. Död 1923), Stinas äldre syster. Maria förde med sig sonen Johan August Andersson Rudén, född 1871.

Vilhelmina (Mina) Kristina Elisabet (Axel 2). Född 1878. Död 1948. Gift med Gustav Johansson.

Emma Matilda Emilia (Axel 2). Född 1879. Död . Gift Nilsson.

Gustav Adolf (Axel 2). biodlare. Född 1884. Död 1974. Gustav utvandrade 1904 till Amerika och bosatte sig i Pueblo, Colorado, där hans bror Ferdinand redan bodde. Han lär ha byggt sig en cykel och cyklat från Colorado till Kanada. Han gifte sig år 1916 med Hazel Dorothy Osborn (1897-1976), yngre syster till Ferdinands fru, döttrar till Alfred Henry Osborn och Frances Sophronia Hopson. Gustav blev biodlare och på 40-talet skickade han bidrottningar till sin syster Axelina i Sverige. Han lär ha varit en av de största biodlarna i västra USA. Han var musikalisk och kunde även göra konstverk (panoramor) i bivax.

Giles Adolph Pauli (Axel 3) född 1918, död 1993. Gift med Regina Amy ??, född 1928, död 2007. De hade 4 barn

Bland barnen finns Sannon Pauli Barker som även har bidragit med uppgifter.

Denzil född (Axel 3) född 1924. Gift med Ruth Francis Janda Pauli, född 1925.

Andrew Denzil (Axel 4)född 1953, Barnpsykolog.

James Gustav (Jim) (Axel 4)född 1955. Chef på Hewlett Packard. Gift med Dana

Karl Vilhelm Daniel (Axel 2). Född 1886. Död 1899.

Albertina Karolina Amalia (Axel 2) sömerska. Född 1889. Död

Ester Dorothea Tionelia (Axel 2). Född 1891. Död i Nordamerika. Ester emigrerade till Nordamerika 1911. Bosatt i Chicago . År 1912 skickade hon porslinsdockan Greta med en bekant till Sverige till sin yngsta systerdotter, som då var Axelinas dotter Else. Dockan gick sedan i arv till Elses dotter Marit, som fick den när hon fyllde 7 år. Ester dog i influensa efter att besökt sina bröder i Colorado.

Axelina Josefina Teresia (Axel 2). Född 1881. Död 1956. När Axelina blev änka övertog hon sin mans stora intresse och blev biodlare. Hon fick pris för sin fina honung och välskötta bigård. Hon var även en duktig vinbryggerska, Hennes honungskunder bjöds alltid på ett glas vin. Den stående julklappen till döttrarna var en burk honung och en "vinpött". När Marit och Yngve gifte sig skålade de i mormors hemgjorda madeiravin. Gift med Erik August Arvidsson. folkskollärare. Född 1869.

Karin Teresia Arvidsson (Axel 3). hushållslärare. Född 1904. Död 1984. G.m. Albin Teofil Renström, komminister.

Märta Axelina Arvidsson (Axel 3). Född 1906. Gift med Helge Valdemar Kinell.

Else Josefina Arvidsson (Axel 3) . Född 1908. Död 2002. Gift med Georg Rollén.

Sara Ralpa Arvidsson (Axel 3). Född 1912. Död 1987. Gift med Erik Gunnar Wik 1914.

Delar av den amerikanska delen av släkten var i Sverige på 1970-talet. De besökte Arvika och träffade släktingar inom sin egen gren. Vid ett besök på ett museum såg de en cykel som Gustav hade tillverkat.

Jag har hört anekdoter om hur en släkting till Stellan lär ha gått in i en butik, köpt en burk mycket god honung och då blivit så förtjust att hon velat beställa med sig mer. Vid uppgivandet om namn så har damen i butiken sagt "Då är vi släkt".

Ett annat exempel är att Tom nämnde att hans faster Marika (Albert 2) lär ha besökt en hemslöjdsaffär i Arvika och råkat ut för samma sak.

När jag skickade anekdoterna till Marit fick jag svar på att Anna Pauli, gift med Karl Pauli. Anna var textilkonstnär och jobbade på Hemslöjden.

När det gäller honungen så var det Axelina som stod i affären.

Det intressanta är att samma anekdoter lär ha gått i Axel-grenen, dvs. att man haft kunder med samma efternamn men det är ingen som brytt sig om att ta kontakt mellan de två grenarna eller att kontrollera släktförhållandena.

Jim har lovat att försöka få fram mer material om den amerikanska grenen.

Jag vill tacka Marit och Jim och även Sharon för deras information och jag tycker att det är jättespännande att släkten helt plötsligt har växt. Släktgrenen fortlever således i både Sverige som i USA.

Pauli brev

Medlemmar ombedes komma med förslag till framtida artiklar i Pauli brev. Vänligen skicka eventuella förslag till redaktören, joakim@pauli.se.

PAULI SLÄKTFÖRENING

Adress	Hofgården Funbo	755 97 Uppsala
E-post	sf@pauli.se	
Plusgiro	15 389 69-5	
Ordförande	Metta Pauli	018-36 30 43
Skattmästare	Reino Lidforss	018-36 30 43
Ceremonimästare och vice ordförande	Charlotte Pauli	018- 50 39 56
Sekreterare och arkivarie	Tom Pauli	018- 50 39 56
Fotograf och redaktör	Joakim Pauli	031- 92 34 28

Uppdatering släkthistoria:

I James bok "Adliga ätten Pauli" står det att Zacharias äldre broder Mathias utvandrade till Breslau och dog. Jag har i min heraldiska och genealogiska forskning hittat material som visar att Matthias visserligen utvandrade till Breslau, men han dog inte där. Han blev major i den svenska hären och var 1632 kommandant i Mannheim. Hans dotter Elisabetha gifte sig 1657 med Johan Konrad Gundelfinger, borgmästare i Nördlingen.

OBS!!! Nytt kontonummer:

Plusgiro 15 389 69-5 (c/o Reino Lidforss) Föreningen har bytt kontonummer.

Vänligen ange namn och släktgren vid betalning.

E-post pauli.se

Enligt beslut på släktmötet ber styrelsen att få informera om att de personer som idag har e-postadress @pauli.se kommer att få betala 50kr/år för den. Anledningen är att föreningens avtal blivit ändrat så att det börjar kosta pengar.

E-postadressen kommer inte längre att vara tillgänglig för icke-medlemmar.